

Over een oorlog, die eindigde maar niet voorbij ging.

Een fabelachtige Nederlands-Duitse levensgeschiedenis

Bevrijd van de Geschiedenis



Nel Peterse
Grootmoeder
Paul Benndorf
Grootvader



Monika Benndorf
Moeder



Esther Linssen
Kleindochter

Het begon allemaal met een liefde in oorlogstijd. Een Nederlands meisje van 20 jaar oud wordt verliefd op een Duitse soldaat. Uit deze liefde wordt in maart 1944 een kind geboren; door beide ouders volledig geaccepteerd, maar uiteindelijk toch aan het vaderlijk gezag onttrokken. Net na de oorlog was zoiets ondenkbaar. Haar belevenissen als kind van een doodgezwegen vader en - veel later - van de zoektocht naar hem, beschreef Monika Benndorf in een autobiografisch verhaal met als titel 'Bevrijd van de geschiedenis. Over een oorlog, die eindigde, maar niet ophield'.

Haar dochter, zangeres Esther Linssen, ondersteunt de lezing met een speciaal door haar samengesteld programma liederen van Schubert en Schumann. Jorrit van der Ham zorgt voor de muzikale begeleiding op piano.

Monika Benndorf
Lezing

Esther Linssen
Zang

Jorrit van den Ham
Piano

Zo 3 mei 2015 · 18.00 h

Theater mini-art, Brückenweg 5, 47551 Bedburg-Hau,
Reservatie: Tel. 0 28 21 - 81 15 70 / info@mini-art.de
Inkom 12,-/8,- gereduceerd

Za 9 mei 2015 · 15.00 h

Woonzorgcentrum Rivierenhof, Zijpe 4, Zwolle

Zo 10 mei 2015 · 15.00 h

Stichting Cultuur Kleine Noordijk, H.W.Iordensweg 91, Wilp (Twello)